

Roermond, 21 oktober 2021

Aan de patiënten van Groepspraktijk "de Bres"

Geachte lezer,

In april 1997 ben ik begonnen als huisarts in 'de Bres', toen nog in de Veeladingstraat. Na ruim 24 jaar komt daar een einde aan. Met ingang van 1 december zal ik stoppen met mijn werk als huisarts.

Het huisartsenvak is een mooi vak: het zijn niet alleen maar losse ontmoetingen; het is een verhaal dat je samen deelt. De afgelopen jaren heb ik met velen van u veel lief en leed gedeeld. Voor het vertrouwen dat u daarbij in mij en in onze praktijk hebt getoond ben ik dankbaar.

Huisarts ben je niet alleen. Er is een praktijk nodig om een huisarts te maken. Ik prijs mij daarom gelukkig al die jaren in een heel fijn en zeer stabiel team te hebben mogen werken.

De afgelopen maanden heeft Jasper Stevens al in ons team meegedraaid als waarnemer. Dit is hem en ons zeer goed bevallen. Ook de komende tijd zal hij als huisarts in de Bres blijven werken. De continuïteit is hiermee gewaarborgd, iets waar wij veel belang aan hechten.

De Bres gaat dus door; als altijd bepaalt u welke arts uw huisarts wordt. Bij het maken van een afspraak kunt u bij de assistente uw voorkeur aangeven.

Met deze brief neem ik afscheid van u. Ik heb besloten af te zien van een afscheidsreceptie. Kennismaken met de nieuwe collega kunt u dus in de praktijk.

Ik wens u allen een goede gezondheid en bedank u nogmaals voor het in mij en in de praktijk gestelde vertrouwen.

Joost Joziase, huisarts

